

Van de redactie . . .

Parochieopbouw

In een artikel over een impulsdag van de parochie Franeker las ik enkele gedachten, die ook ons zouden kunnen helpen.

Men vroeg zich af waarom men steeds het idee had dat men alleen in de kerk zat. Was de kerk te groot, kwamen er te weinig mensen of ontbrak het aan gemeenschapsgevoel?

Bij de kerk was geen pastorie. Na de dienst op zondag was het er donker. Men heeft een parochiecentrum gecreëerd, waar na elke viering een ontmoetingsmoment wordt aangeboden. Tijdens die momenten wordt de boodschap letterlijk onder de mensen gebracht en altijd is de voorganger aanwezig. Men ziet elkaar en men spreekt elkaar. Het gemak waarmee daar agenda's worden gedeeld, afspraken gemaakt en ideeën worden uitgewisseld is groot. Het resultaat bij hen is: een toename van kerkbezoek met 20% en een halvering van de financiële tekorten.

Dit idee, na elke dienst een ontmoetingsmoment, is op zich geen slecht idee. Wij doen dat nu 1 maal per maand. Ik merk zelf dat je dan veel gemakkelijker in gesprek komt met mensen en dat inderdaad sneller komt tot afspraken. Bovendien zit je de volgende keer niet meer in de kerk met een aantal vreemden maar met medegelovigen.

Tijdens onze vakanties gaan we ook wel eens naar een dienst in een vreemde kerk. Je zit daar dan echt als vreemden. Één keer hebben wij een katholieke dienst bijgewoond in een Oostduits plaatsje, Bad Steben. Na afloop van de dienst werd ook daar samengekomen met de priester. Ook ons werd gevraagd waar we vandaan kwamen en hoe we de dienst hadden ervaren. Dat geeft een goed gevoel.

Ik begrijp dat veranderingen op dit gebied niet van mij moeten komen maar ik wil deze gedachte toch graag neerleggen bij onze bestuurders en pastores. Misschien hebben andere mensen hier ook ideeën over.

Namens de redactie

André van Belkom

Van de pastor . . .

Beste Parochianen,

Als u dit parochieblad leest is het bijna Pinksteren. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

De naam Pinksteren komt van het Griekse *pèntèkostè*, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag.

Pinksteren het feest van de Heilige Geest. Het is de kracht van die Heilige Geest dat Jezus de komst van het Rijk van God aankondigt en zichtbaar maakt in zijn woorden en werken. Hij laat blinden zien, lammen lopen en doven weer horen.

Als wij in deze tijd Kerk zijn, Christus volgen op zijn weg, is dat een teken van het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus zijn eniggeboren zoon.

Pinksteren de bekroning van Pasen: de uittocht van Christus uit het dodenrijk die met Pasen gevierd wordt, wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de Heilige Geest.

In ons ‘leren, vieren en dienen’, staat Jezus ons bij als de verrezen Heer. De Geest wil ook ons tot bloei brengen. Want ook aan ons is die Geest gegeven.

Als pastor roep ik u op om te bidden tot de Heilige Geest voor kracht en geloof om zo nog meer tot bloei te komen.

Mede namens mijn collega, pastor Gies, wens ik u een heel Zalig Pinksterfeest.

Pastor J. Okonek pr.

Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

<u>Datum</u> <u>collecte</u>	<u>1°</u>	<u>2°</u>	<u>Bijzondere 2°</u>
19/2	104,30	85,96	
22/2 Aswoensdag	116,38		begraafplaats
26/2	67,45	84,25	Vastenactie
4/3	95,59	122,73	Vastenactie
11/3	85,47	121,88	Vastenactie
14/3 Uitvaart	169,84		
18/3	124,42	151,51	Vastenactie
25/3	75,75	108,01	Vastenactie
28/3 Uitvaart	66,75		
1/4	164,12	167,62	Vastenactie
5/4 Witte donderdag	83,16	107,54	Vastenactie
7/4 Paaswake	234,34	266,66	Vastenactie
8/4 Pasen	242,40	241,63	Vastenactie
15/4	74,66	58,16	
22/4	58,21	38,27	
29/4	122,30	75,93	Priesteropleiding bisdom

De 1° collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2° collecte is voor de opknopbeurt van het kerkhof en een urnenmuur, tenzij er een bijzondere collecte is zoals in de vastentijd.

Collecte 20 en 27 mei, Nederlandse Missionarissen:

Wereldwijd zijn ruim 800 Nederlandse missionarissen actief en vele missionair werkers. De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt missionarissen overal ter wereld met vakantiegeld, liturgische benodigdheden en noodzakelijke dingen zoals reparaties en een computer. Daarnaast wordt uitzending van missionair werkers gefinancierd. Ook zij zetten zich persoonlijk in voor een rechtvaardiger wereld. De Week Nederlandse Missionaris is een laagdrempelig fonds: elke missionaris kan zonder veel rompslomp een aanvraag indienen.

Zondag 20 mei sluiten we het JUBILEUMJAAR af met een feestelijke viering.

Het thema van de viering is:

Groeien met en door verscheidenheid

Deze viering valt tussen Hemelvaart en Pinksteren.

De lezing gaat daarom over de leerlingen van Jezus, die in verwarring achterblijven en zonder Jezus verder moeten.

Voor ons in deze tijd misschien wel heel herkenbaar.

We stellen u in de viering daarom voor aan (hedendaagse) apostelen die met ons samen op weg zijn.

Aan deze viering zullen alle koren hun medewerking verlenen.

Na de viering willen we het jubileumjaar gezellig afsluiten.

Afsluiting jubileumjaar

Programma zondag 20 mei

**10.00 uur Feestelijke woord- en
communieviering**

**11.15 uur Koffie, thee of limonade met
lekkers**

12.00 uur Drankje

13.00 uur tot 14.30 uur Brunch

Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Mariamaand

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Maria-gebed Weesgegroot.

Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Maria-processies en het organiseren van bedevaarten naar Maria-oorden. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie. De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is een heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geïdentificeerd.

De maand mei (*Maius* in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord *maia* betekende oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord *maior* (= 'groter') is dan ook aan *maia* verwant.

In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13e eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het vooral de jezuïeten en kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.

Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die deelaflaten verstrekke voor

gelovigen die zich in de maand mei op bijzondere wijze toelegden op de verering van Maria. Pius IX (1846-1878) gaf er een volle aflaat voor. Aflaten zijn door de paus verleende kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in het Vagevuur nog moeten worden uitgeboet. Deze pauselijke gunsten betekenden in de 19e eeuw voor een groot aantal katholieken nog veel. Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand een geweldige impuls. Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het is een van de vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de officiële eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen door de Apostolische Stoel en door de Bisschoppen" (encycliek Mediator Dei, nr. 182). (Bron: rkk.nl)

Sacramentsdag

Zondag 10 juni vieren we Sacramentsdag.

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals

Drievuldigheidszondag en het Heilig Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de Eucharistie. De theologische term voor deze leer is Transsubstantiatie. In tegenstelling tot het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de Hostie ook buiten de eucharistie aanbeden moet worden. Dat kan in een bijzonder soort kast, Tabernakel geheten, of in een Monstrans, een voorwerp dat gemaakt is om heilige zaken aan de gelovigen te tonen. (Bron: rkk.nl)

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u inspirerende vieringen toe.

Hartelijke groeten, Taco Hofland.

Gespreksgroepen 50 + sluiten seizoen 2011 – 2012 af.

"Respect voor elkaar! Verbondenheid!"

"Je leert de ander op een bijzondere manier kennen".

"Herkenning en waardering."

Zomaar enkele losse opmerkingen op de laatste dinsdagochtend van de 50 plus groep.

Vier seizoenen komen we nu als groep samen en dit jaar zijn we bezig geweest met niet de makkelijkste onderwerpen: Bidden. Voor de één een ritueel en voor de ander een verlangen .We mogen vragen aan God en we mogen ook danken voor het goede dat we meemaken. Zinvol leven ...al of niet met beperkingen?Wat is het moeilijk om niet je oordeel meteen klaar te hebben. Wat voor de één zinloos lijden is kan immers voor de ander als zinvol worden ervaren?

We leren van elkaar en aan elkaar. We leren elkaar te vertrouwen en onze gevoelens te verwoorden .Prachtig om de ander als klankbord te mogen ervaren. En daar is ook alle ruimte voor.

Bijzonder dat we nu verder kijken dan alleen de buitenkant van de mensen die we op deze dinsdagmorgen mogen ontmoeten.

We zijn Annemarie en de mensen van de voorbereidingsgroep dankbaar dat ze dit mogelijk maken en ons altijd zo warm en gezellig ontvangen.

Namens de dinsdagmorgengroep,
Joke Smit en Reina Schoemaker

Gespreksgroep 50-plus sluit het jaar 2011-2012 af

Onlangs heeft de gespreksgroep 50-plus (de maandagmiddaggroep) haar inmiddels derde seizoen afgesloten. Hieronder treft u een korte impressie van dit voorbije seizoen.

Dit seizoen hebben we twee grote en verschillende onderwerpen met elkaar besproken. Het waren niet de gemakkelijkste onderwerpen.

Bij het eerste onderwerp hebben we ons afgevraagd wat bidden eigenlijk is en hoe je bidt. Wat voor de één een ritueel is om de dag mee te beginnen, is

voor de ander een moment om de dag mee te sluiten. Weer een ander zoekt dat moment in het zingen van een lied.

In ons gebed richten we ons tot God.

Van God mogen we vragen, maar durven we ook te danken ?

Soms kan het zijn dat we géén woorden vinden, maar wel ons vertrouwen in God en medemens kunnen uitspreken. We beseffen maar al te goed dat we momenten van stilte in en om ons heen nodig hebben om tot gebed te kunnen komen. We realiseren ons ook dat de praktijk van het leven vaak weerbarstig is en we onvoldoende in staat zijn deze stilte te scheppen.

Het tweede onderwerp confronteerde ons met de vraag wat zinvol leven eigenlijk is en hoe dat leven zich verhoudt tot het leven met beperkingen. Het was heel bijzonder om te ontdekken dat wat voor de een zinvol kan zijn of is, door de ander als weinig zinvol wordt ervaren. Steeds kwamen we erop uit dat we medemens nodig hebben om zin aan ons leven te kunnen geven, dat we deze mensen nodig hebben om zelf te kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Uiteindelijk hunkerden we ten diepste allemaal naar liefde en verbondenheid. Ook hebben we stil gestaan bij de vraag hoe moeilijk het is om te oordelen over pijn en (ondraaglijk) lijden van de ander. Gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg wordt het voor velen van ons steeds moeilijker de juiste keuzes of beslissingen te nemen.

Het was opnieuw een heel bijzondere ervaring te mogen vaststellen hoe iedereen zich inzet om op elkaar betrokken te zijn en te blijven, naar elkaar te luisteren en te durven zeggen wat ons bezig houdt. De veilige omgeving die door de groep en de groepsleiding werd gecreëerd, maakte het mogelijk dat mensen opengingen en diep existentiële ervaringen en vragen met elkaar deelden. Voor velen van ons soms unieke ervaringen. Op deze manier werd het groepsproces een leerschool, maar tegelijkertijd ook een zoektocht op weg naar antwoorden op deze levensvragen.

De middagen hebben ons zo geïnspireerd en zoveel gebracht dat we hopen dat we volgend jaar verder gaan. We danken Annemarie, Diny en José voor hun bijzondere inzet voor onze groep.

Namens de maandagmiddaggroep,
Nel Maes

Vieringen o.l.v. Parochianen onder de loep

Leren of leerprocessen houd(t)en niet op bij het afsluiten van een opleiding of het afronden van een cursus. Een levenlang leren is een motto dat past bij deze tijd, een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en van ons als burgers wordt verwacht dat we mee bewegen met deze ontwikkelingen en leren omgaan met de veranderingen die hieruit voortvloeien. Door nieuwe kennis te vergaren, inzichten te ontwikkelen en ons te scholen in nieuwe vaardigheden geven we een antwoord op de uitdagingen van de veranderende samenleving.

Ook de leden van de werkgroep DolvP zitten in een dergelijk proces. Velen van ons gaan al jaren voor in vieringen van woord, gebed en communie. Toch is elke viering weer opnieuw een leerproces en zijn we ons bewust van het feit dat er altijd weer onderdelen van de viering beter kunnen of beter hadden gekund. Groeien, ontwikkelen of verbeteren vraagt een investering, een investering in jezelf en in elkaar. De leden van de werkgroep proberen dat in de praktijk te brengen door studiedagen te bezoeken, cursussen te volgen en tijdens de vergaderingen van de werkgroep te reflecteren op de eigen praktijk. Een bespreking van een overweging die door een van de leden is of wordt gehouden, beraadslagingen over de orde van dienst, maar ook oefenen van houding, stemgebruik en verstaanbaarheid zijn voorbeelden van deze reflectie. Ook proberen we na afloop van een viering elkaar te wijzen op verbeterpunten, want directe feedback is nog steeds een van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het leerproces of ontwikkeling in dat proces.

In dit leerproces missen we eigenlijk de stem of het geluid van degenen voor wie we het allemaal doen. Dat bent u medeparochiaan, lid van onze geloofsgemeenschap en geregeld bezoeker van vieringen in onze parochies. Natuurlijk krijgen we incidenteel wel reacties op onze vieringen en zijn die in de regel heel opbouwend en getuigend van waardering en grote betrokkenheid. Toch hebben wij als werkgroep besloten hier meer werk van te maken en willen wij in de periode vanaf begin juni tot het einde van het jaar 2012 parochianen in de gelegenheid stellen vieringen, waarin leden van de werkgroep DolvP zijn voorgegaan, te evalueren. We hebben hiertoe een beknopt evaluatieformulier samengesteld en zullen u aan het einde van de vieringen - in bovengenoemde periode - steeds uitnodigen in een of twee minuten na afloop van de viering even stil te staan bij een aantal aandachtspunten/vragen die gaan over de kwaliteit van de viering: was de

viering goed verzorgd en goed opgebouwd, heeft de overweging u geïnspireerd of was deze juist saai en niet duidelijk genoeg, bevatte het liturgieblad of boekje van de orde van dienst voldoende informatie of was dat juist te beperkt. Het zijn enkele van de vragen die wij graag aan u voorleggen.

De antwoorden op deze vragen kunnen worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 5, zeg van slecht tot goed of van saai tot inspirerend. Door dit consequent ruim een half jaar te doen, hopen wij een vollediger en daarmee beter zicht te krijgen op mogelijke verbeterpunten van de vieringen onder leiding van parochianen. Dit geldt zowel voor leden van de groep persoonlijk als voor de groep als geheel.

Wij rekenen op uw betrokkenheid en medewerking en realiseert u zich daarbij steeds dat wij ervan doordrongen zijn dat we nog veel kunnen en moeten leren en dat we in dat leerproces u en uw stem nodig hebben.

Piet Maes,
voorzitter van de werkgroep DolvP

Uit de parochie . . .

Eerste Heilige Communie

Op zondag 3 juni zullen negen kinderen voor het eerst bij Jezus aan Tafel gaan. Het zijn:

Ainé, Anouk, Hidde, Ines, Iris, Jelle, Mirjam, Niels en Sander.

Na een voorbereiding van twaalf vrijdagen zullen ze in een feestelijke viering hun eerste H. Communie ontvangen.

Het thema van de viering zal aan de hand van de Zaligsprekingen zijn:

Gelukkig in Gods hand.

We hopen op een zonnige dag en een mooie viering waar de kinderen en hun ouders nog vaak aan terug zullen denken.

INGEZONDEN

Geachte redactie Stephanusvuur

Graag voldoe ik aan het verzoek om eens iets te laten horen over het artikel: “Torenperikelen’ in Stephanusvuur nr. 2.

Ja ook ik mis, als ik naar de kerk rijd, een symbool ter aanduiding: hier is de R.K. Kerk. Sterker nog, ik moet goed opletten waar ik precies moet afslaan.

Een klokkenstoel lijkt mij wel mooi, maar is daar wel ruimte voor. En dan dat gebeier in een woonwijk? Lijkt mij een onoplosbaar probleem. Wie weet, komt een inventief iemand met een voorstel.

Groetjes

Corrie Scholte

Vanuit het samenwerkingsverband . . .

Informatieavond diocesane Rome-reis 2012



Op initiatief van onze bisschop, Mr. De Korte, organiseert ons bisdom samen met de VNB een pelgrimsreis naar Rome in de herfstvakantie van 2012 . Wij hopen met zo'n 500 mensen uit het bisdom op pad te gaan.

Tijdens een speciale informatieavond willen we graag meer vertellen over deze reis.

Voor ons parochieverband is gekozen voor dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur in de parochiezaal van de r.-k. kerk Blankenslaan 2a te Hoogeveen. We zullen een presentatie laten zien van hoe de reis eruit zal zien. U kunt uw vragen stellen.

Misschien is het goed om nu al te weten dat er gereisd kan worden per bus of met het vliegtuig. De bus vertrekt op zaterdag 20 oktober. In drie mooie etappes reizen we naar Rome. Zondag 28 oktober komen we weer thuis. Het vliegtuig vertrekt op maandag 22 oktober



en keert terug op vrijdag 26 oktober. We hopen dat de meeste mensen voor de bus zullen kiezen.

Voor jongeren is er een aparte reis. We logeren in goede hotels bij het oude centrum van Rome. Het programma is gevarieerd en er zijn mogelijkheden om er zelf mede invulling aan te geven. Graag nodigen we u uit om de informatieavond bij te wonen en met ons mee te reizen.

Contactpersoon voor de VNB :
Margret Pater telefoonnr. 0597-415368
E-mail: margretpater@hotmail.com



De geschiedenis van de RK Kerk In Meppel

Uit de geschiedenis van de katholieken in Meppel leren we het volgende. Halverwege de 15e eeuw kregen de katholieken een eigen kerkgebouw, de huidige Grote of Mariakerk. In 1598 kwam dit kerkgebouw in handen van de reformatie.

In 1861 gaf de aartsbisschop van Utrecht toestemming tot de stichting van een eigen parochie.

Tot die tijd waren de katholieken van Meppel aangewezen op de parochiekerk van Steenwijk of van Steenwijkerwold. De parochie heeft 5 jaar gekerkt in een noodkerk, een schuur op de hoek van de Keizers-/Prinsengracht, de Tip geheten.

Hier kon pastoor H. Teunissen voor het eerst sinds 260 jaar de Heilige Mis opdragen. In 1866 werd een nieuw kerkgebouw met pastorie aan het Zuideinde in gebruik genomen (op de plaats waar nu Randstad een vestiging heeft). Het was een éénbeukige neogotische kerk met als

architect H. Wennekes.

Waren er rond 1860 nog slechts een 60-tal katholieken, in 1900 was het aantal al gegroeid naar ca. 200 en in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw zelfs al naar 900. De kerk had zo'n 150 zitplaatsen en was duidelijk te klein geworden voor de ongeveer 6 à 700 zondagse kerkgangers.

Het aantal inwoners van Meppel groeide in die jaren fors.

Onder het pastoraat van J. van Daatselaar, pastoor in Meppel van 1958-1964, werd een nieuw kerkgebouw gerealiseerd in het nieuwbouwplan op de hoek van de Grote Oever en de Kinkhorststraat. Het werd een kerk die plaats bood aan 460 kerkgangers. De kerk kreeg een eigenstandige toren en bovendien werden de glas-in-lood ramen uit de oude kerk boven de ingang en in de dagkapel geplaatst.

Op 3 oktober 1961 werd deze kerk, die werd ontworpen door architect P. Starmans uit Utrecht, ingewijd door Mgr. P. Nierman, de eerste bisschop van het in 1956 heropgerichte bisdom Groningen. Opvolgers van pastoor van Daatselaar waren pastoor J. de Bree pr. (1964-1982); pastoor H. Dijkman o.p. (1982-1988) en pastoor A. Hoogenboom o.f.m. (1988-1994).

Pastoraal werker R. Schoemaker was tot zijn overlijden op 6 mei 2006 de eerstverantwoordelijke pastor voor Meppel, in 2008 werd hij opgevolgd door pastor D. Gies, terwijl vicaris P.H.H. Wellen kerkrechterlijk pastoor is van de parochies Beilen, Hoogeveen en Meppel.

Voor het meer dan 40 jaar oude kerkgebouw, intussen veel te groot voor de steeds kleiner wordende parochiegemeenschap van Meppel en omstreken, waren vergevorderde nieuwbouwplannen gemaakt. Aan het eind van 2005 bleek echter dat nieuwbouw op hetzelfde terrein niet haalbaar was.

Het kerkgebouw werd in 2007 verkocht aan een projectontwikkelaar, nadat de parochie een overeenkomst had gesloten met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt om hun kerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 over te nemen.

Bijna 100 vrijwilligers hebben zich in de periode na de overdracht van het gebouw (in augustus 2007) ingezet voor het aanpassen en inrichten van het nieuwe kerkgebouw.

Weest welkom op de speciale Bonifatiusdag op 3 juni 2012

Dit jaar staat de bisdomdag in het teken van de 'Bonifatius de Musical'. De Bonifatiusdag 2012 begint officieel om 11.00 uur met een eucharistieviering in De Fonteinkerk (Op de Keppels 3 in Dokkum). De kerk ligt nabij het Bonifatiuspark.

Voor wandelliefhebbers start om 7.00 uur een pelgrimstocht vanuit Oudwoude vanuit de P.K.N.- kerk. Deze kerk is te vinden aan de Foarwei, aan de westkant van het dorp. Parkeren bij de kerk is niet toegestaan. Er is parkeergelegenheid bij Sportpark De Wytgeast (WTOC) aan de Swartewei. Na de eucharistieviering is er gelegenheid om in het park te lunchen. Om 14.00 uur vindt de matineevoorstelling plaats van 'Bonifatius de Musical' in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Het bisdom stelt 400 kaarten voor de musical beschikbaar à € 5,- (ipv € 27,50) voor bezoekers aan de Bonifatiusdag. Kaarten reserveren kan uitsluitend door middel van het bestelformulier dat u bij uw parochie kunt verkrijgen. Het formulier is ook te downloaden vanaf www.bisdomgroningenleeuwarden.nl. De bestelde kaarten kunnen op zondag 3 juni afgehaald worden tussen 10.00 uur en 10.30 uur bij de ingang van het Bonifatiuspark te Dokkum. Kaarten worden niet toegestuurd.

Opgave voor de pelgrimstocht voor 26 mei bij:

Lisette Winter

Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Telefoon: 050-4065888

Bij opgave graag naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, email en aantal wandelaars vermelden.

Maria

28 mei 2012



15.00 uur

Vespers

In Emmer Compascuum, Hoofdkanaal 82 OZ

Met rondgang door de tuin naar de kapel
van de "Hertogin van Drenthe"

Voorganger is pastoor Buit uit Wolvega

Na de viering is er koffiedrinken in het
Parochiehuis

U bent van harte welkom!

Mariavespers Emmer Compasuum

Tweede Pinksterdag 28 mei 2012 is om 15.00 uur weer de Mariavespers in de St Willehadus-parochiekerk Hoofdkanaal oz 82 te Emmer Compasuum. Door de jaren heen is deze bedevaart als traditie gegroeid en mag zich verheugen in een groeiende belangstelling.

De St. Willehadus-Parochie heeft een nauwe band met Maria “Hertogin van Drenthe”. En wel om de volgende reden.

Met Kerst 1948 stelde pastoor Swildens aan de parochie voor, om, als de 24 jongens van Emmer Compasuum, die hun dienstplicht in Indonesië moesten vervullen, weer behouden thuis zouden komen, een kapel te bouwen voor Maria Hertogin van Drenthe.

In deze kapel zou een beeld van O.L. Vrouw komen te staan zoals zij is afgebeeld in het provinciewapen van Drenthe.

Nadat inderdaad alle jonge mannen weer behouden thuis waren gekomen, werd in 1950 begonnen aan de bouw van de kapel.

Op zondag 24 juni 1951 werd de kapel met het Mariabeeld als de Hertogin van Drenthe, in aanwezigheid van de 24 soldaten met hun families en het Katholiek Thuisfront, plechtig ingewijd.

Dankzij de inspanning en stimulans van pastoor van den Barselaar (1987-1999) is de devotie voor de Maria “Hertogin van Drenthe” nog steeds levend in onze St. Willehadus parochie te Emmer Compasuum.

Op Tweede Pinksterdag wordt, voor de verre omtrek, een vesperdienst en bedevaart naar de kapel gehouden. Daar wordt het lied: “O, Hertogin van Drenthe”, gemaakt in 1954 door J. B. Wilming, als slotlied gezongen.

Om deze mooie traditie door de jaren heen levend te houden, nodigen wij iedereen, ouders met kinderen, jonge gezinnen en jongeren en ouderen uit om deze Vesper mee te vieren.

In deze vesperviering gaat dit jaar pastoor Buit uit Wolvega voor.

Na de viering staat er koffie, thee en fris voor u klaar in ons parochiehuis!

U bent van harte welkom!

St Willehadusparochie, Emmer Compasuum

"LEEF!"

IJC dienst op **20 mei**
19.00 - **Oude Kerk** (aan de Groenmarkt)

Vandaag is de eerste dag van de rest van jouw leven!
"God, kom en leef in mij."

Muziek: Nathalie Booij en band: zie www.nathaliebooij.nl
Voorganger: Henk van Dam

Tot dan!

Nynke, Jeanine, Laura en Petra
www.ijcmeppeel.nl



Beheerders kerkgebouw

Herman Knappe, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, T (0522)-259726
Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, T(0522)-261490

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw

John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, T(0522)-253909

KRO, nu nog meer de moeite waard!



Als leden van de KRO ledenraad zijn wij nauw betrokken bij de hertstructurering van de Publieke omroep. Achter al de ons welbekende programma's staan gemotiveerde en creatieve mensen, die straks deze ingrijpende reorganisatie door moeten maken. Of het 'wandelingenakkoord' extra bezuinigingen met zich meebrengt is onduidelijk. De ledenraad heeft ingestemd met de fusie van de omroepbedrijven van KRO en NCRV; en sterk aangedrongen op het behoud van de 'merken' voor optimale herkenbaarheid van de vereniging. Het is daarbij de bedoeling, dat RKK en IKON/ZVK hun programma's door het nieuwe bedrijf laten maken. In de samenleving neemt de belangstelling voor verenigingen af: de doelen lijken bereikt. Bij omroepverenigingen zijn mensen zich minder bewust, wie welke programma's maken. Elke omroep heeft goede programma's: dus het publieke stelsel is 'één pot nat'. In de toekomst zullen echter de ledentallen van de verenigingen nog meer de verdeling van de zendtijd bepalen. Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden om programma's te maken. Daarom houden de omroepen campagnes voor ledenwerving en – behoud, dus ook de KRO. Laat uw waardering voor de programma's van de KRO blijken door lid te worden, of als u al zelf lid bent door iemand steunlid te maken. Bij zo'n campagne horen ook cadeautjes (uit de KRO webwinkel); mond op mond reclame werkt daarbij als prima ondersteuning, dus 'zegt het voort!'. Ook Twitter en Facebook kunt u daarvoor gebruiken.

Vorige keer kondigden wij een regiobijeenkomst aan in Urk; deze kan niet doorgaan. Het is ons gelukt wel iets anders te organiseren: op 2 juni, van 13.30 tot 16.30 in Heerenveen – op 5 minuten van het station.

Paul Vertegaal, de man achter 'Spoorloos', vertelt over achtergronden van dit al meer dan 20 jaar succesvolle programma, en laat ook daarbij filmfragmenten zien. Heeft u interesse en heeft u de aankondiging in de bladen – of rechtstreeks per e-mail – gemist, dan kunt u ons mailen: afdelingsraad.groningen-leeuwarden@kro.nl Wilt u daarbij vermelden 'parochieblad'. De aanmelding sluit op 21 mei. Daarna krijgt u een bevestiging met het volledige programma en de routebeschrijving.

Dominic Brügemann, KRO afdelingsraad Groningen-Leeuwarden